



Sjöscouterna i Hammarby Sjöstad har en egen brygga med båtar nedanför Lumahuset. Foto: Ola Stenholm

Lisa går från äventyrare till utmanare

Vi träffar Hammarby sjöscouterna vid bryggan nedanför Lumahuset. Här får sjöstadsbarn lära sig slå knopar, upptäcka naturen och segla runt Hammarby sjö.

VI BRYGGSEGLAR i en lotsbåt från Kalmar, en så kallad Ekenäs-snipa. Egentligen borde vi ha flytväst på oss men idag görs ett undantag.

Lisa är en av de äldre scouterna i Hammarby sjöscoutkår och pappa Ola är ledare. Jag frågar henne hur det fungerar och om hon aldrig blir trött på honom. Att vara femton och ha pappa med för jämnaren kan väl inte vara alldeles okomplicerat.

– Jo, säger Lisa och skrattar. De andra i min grupp tycker jättemycket om honom för att han är så chill.

Pappa Ola ler lite lättat.

– När de kommit upp i de här nivåerna har de lärt sig det mesta, säger han. Då handlar det mer om att umgås, diskutera,

börja visa ledarskap och bli ett föredöme för de yngre.

Jag frågar dem vad som är det bästa med att vara scout?

– Man träffar så många olika människor och man gör så mycket tillsammans, säger Lisa, så man blir väldigt nära varandra, man får många bra vänner som man kanske aldrig hade träffat i skolan eller på andra sätt.

– Det är mötesplats för alla oavsett bakgrund, kunskaper eller funktionsvariationer, fortsätter Ola. Scouting är en verkligt demokratisk rörelse där alla får vara med. Som grundaren Baden Powell sa "If it ain't fun it ain't scouting".

Sjöscouterna i Hammarby Sjöstad har en egen brygga med

båtar nedanför Luma. Här ligger Ekenäs-snipan tillsammans med andra segelbåtar.

”

Vi skulle behöva en lokal i Sjöstan för att förvara redskap och material.

– Det är inte alldeles enkelt att segla i Hammarby sjö, säger Ola. Den är väldigt trafikerad, vindarna går runt och det blir lätt krabb sjö. Det enklare ute på Saltsjön där vinden i regel kommer från ett håll och lite mer plats. Det är

en av anledningarna till att Hammarby sjöscouter inte använder jollar, för de slår runt för lätt och scouter i vattnet vid mycket trafik kan vara direkt farligt.

Andra aktiviteter på schemat är sommarläger och hajk, kurser i olika ämnen och övning inför nattsegling.

– Då tar vi SL-färjan, säger Ola. Det finns gott om olika saker att spana efter i inloppet till Stockholm när kvällarna blir mörka.

I Hammarbybacken är de också ofta och samsas där med cyklister och barngrupper. På vintern blir det ont om plats i backen och det är inte alltid så kul att vara utomhus hela tiden när mörkret och kylan kryper på. Då behövs en trevlig plats inomhus. Sedan ett antal år huserar medlemmarna på nåder i Glashus1, men drömmen är en permanent lokal.

– Vi skulle behöva en lokal där vi kunde förvara redskap och ma-

terial och kanske göra ett kvällsfika till mötet, säger Ola. Andra scoutkårer i Stockholm, som t.ex. i Älvsjö, har ett eget hus eller lokal och kan därmed enklare ta emot ett stort antal scouter.

– Det finns ingen brist på lokaler i Sjöstan, men de har marknadsmässiga hyror och det klarar inte en ideell förening som vi av. Då skulle vi vara tvungna att höja medlemsavgiften vilket bidrar till att det inte längre är en verksamhet som är öppen för alla.

Bristen på lokal hindrar också Hammarby sjöscoutkår från att växa, vilket är synd då kön av barn som vill slå knopar, upptäcka naturen och segla runt Hammarby sjö är för närvarande närmare fem år. Det här är ett dilemma som många ideella föreningar står inför, men i Hammarby Sjöstad borde det väl finnas något krypin för ett gäng entusiastiska barn, engagerade ungdomar och luttrade ledare?

Av: CHRISTINA HAMNQVIST

RESTAURANG & ÖLBAR MED SJÖSTANS BREDASTE ÖLSORTIMENT

Hammarby Allé 125 • www.thepictsbar.se • Bordsbokning: 08-644 33 36 • info@thepictsbar.se

Öppet: Måndag-Tisdag 15-24, Onsdag-Torsdag 15-24, Fredag 15-01, Lördag 12-01, Söndag 12-23

Vi visar sport