

# Tidnings- trassel

□ □ □ Sen i vintras har jag försökt lyxa till det med två dagstidningar. Det är naturligtvis hybris och frosseri och gudarna har inte varit inaktiva.

G-P var förstas självskriften, men det skulle vara gott med en Stockholmsdrake också och så valde vi den stolta Svenskan. Vi upplevde en kort yra av informationsteknisk extas; sen började eländet.

Tidningspojken gillade det inte. Han hade precis lärt sig känna igen G-P efter mycket möda och besvär. Nu kom en blaska till, stor och tung. "Seveneska dddddeagbeladet - utrikisk skit".

Lika ofta som vi fick den fick vi vara utan den. Vi satte upp en stor lapp på brevlådan, vi ringde till Samdistribution var och varannan dag och bönade, skällde och bad.

Inget hände förrän jag en morgon "caught him in the act" när han försökte pressa ner två G-P i brevlådan. Då blev jag grymsint och dök ut i trappan och morrade åt honom. Det tog skruv.

Nästa morgon hade han sin äldriga mor med som bodyguard och SvD började förekomma lite mer regelbundet i brevlådan.

Dock, säg den lycka som varar för evigt. En morgon kom den likt förbannat inte. Då hade tidningen blivit stoppad. Jaha.

Jag lyckades föra fram till prenumerationsavdelningen att jag önskade kvarstå som prenumerant. Sen kom den regelbundet hela sommaren när vi nästan aldrig var hemma.

Och i går tog det slut igen. Återigen har prenumerationen löpt ut utan att vi fått något meddelande. Ingen har bett oss fortsätta, ingen har frågat efter oss.

Nej, ser ni, Svenskan det är ingen plebejisk drake. Den får man allit tigga och be om på sina bara knän om man ska få.

Gudarna har talat. Surt, sa räven.

CHRISTINA



● För 2 042 år sedan idag, d v s år 55 före vår tideräkning, invaderade romerska trupper under Julius Caesar, Britannien.

● År 1316, i slaget vid Crecy i norra Frankrike, skall för första gången i historien artilleri ha använts.