

# Skval, kval och val

24/687

□ I höstas gnydde jag över att det regnade så mycket. Jag hade åsikter om inom vilka gränser havet skulle hålla sig. Det är lika bra att se sanningen i vitögat. Jag var otroligt naiv på den tiden. Vad är en eftermiddagsskur i mitten på november mot det här ihållande dygnet-runt-skvalet? Tittar man på väderkartan ligger lågtrycken hopknölade som lop-piga bastarder i slagsmål — mitt över Göteborg naturligtvis. Nu är det inte fråga om att havet tar några enstaka båtar och bryggor — nej numera har det inlett den slutliga offensiven för att ta tillbaka vad den där gnetiga Landhöjningen snott åt sig sen istiden.

I fortsättningen får vi tanka syre på Shell i backen, dyka in på Billhälls och köpa pinfärsk torsk, snorkla runt Masthuggskyrkans torn för att inte se vad klockan är och meta räv i djurgårdarna.

"Sommartemperaturer har uppmätts på Järntorget men Vat-

tenleksrapporten varnar för att ta av våtdräkterna för tidigt. Om-slag kan komma med nordliga strömmar från Vänern."

Ni kan se framför er fiskarnas förvånade miner i Akvariet.

Tibergs säljer pastellfärgade vattensängar. Volvo introducerar nya surfingbrädan 845 Turbo GLE.

"Spårvägen meddelar att det uppstått avbrott vid Brunnspar-ken, samtliga linjer över Brunns-parken kommer att bli något för-senade."

— Vad är det för fel vid Brunns-parken?

— Äh, det är bara en val som parkerat på Pressbyrån igen. Bärningskåren är där och baxar bort den.

Vi åker Bergochvalbana på Li-seberg och tittar på sällsynta ane-moner i Botaniska.

Själv tar jag varje morgon en liten simtur i Slottsskogen.

Ajö' blrrp.

CHRISTINA